

MISSION STATEMENT

Beleidsplan Kerken Dreischor en Noordgouwe

INLEIDING

De combinatiegemeente Dreischor/Noordgouwe, met 1 kerkenraad, waarbij pastoraal en diakonaal op alle gebieden samen wordt gewerkt. Op kerkrentmeesterlijk vlak werkt iedere gemeente apart.

De erediensten worden zoveel mogelijk om beurten in de beide kerken gehouden.

De combinatie gemeente heeft een parttime predikante in dienst die voor beide gemeenten voor 25% beroepen is, in totaal dus een parttime plaats voor 50%

De hervormde gemeenten Dreischor en Noordgouwe bevinden zich in de twee prachtige ringdorpen Dreischor en Noordgouwe, gelegen en behorend bij de burgerlijke gemeente Schouwen-Duiveland. Bij Noordgouwe hoort ook Schuddebeurs, vroeger het “buiten” van Zierikzee.

Dreischor telt ongeveer 1000 inwoners en Noordgouwe ongeveer 750.

De dorpen liggen in een overwegend agrarisch gebied. De gemeente Schouwen Duiveland heeft ongeveer 34.000 inwoners.

Beide dorpen hebben een beperkt aantal voorzieningen. Dreischor heeft een openbare basisschool, een dorps huis en Noordgouwe heeft een dorps huis met gymzaal.

De beide gemeenten werken nauw samen met dorpsraad en met de beide muziekgezelschappen van de dorpen respectievelijk Crescendo en Con Amore.

In Dreischor staat de Adriaanskerk (300 zitplaatsen) met een winterkerk (60 zitplaatsen). De kerk werd in 1432 in gebruik genomen en kent een rijke historie. In Noordgouwe staat de Driekoningenkerk (220 zitplaatsen), daterend uit 1462. Ook deze kerk is monumentaal. Beide kerken zijn een rijksmonument en trekken zeker in de zomer veel bezoekers. Daartoe zijn ze (met hulp van dorpsbewoners en een koster) zoveel mogelijk open.

Beide gemeenten behoren tot de landelijke PKN. Beiden dragen nog de naam Hervormde gemeente en het is misschien goed om in het beleid in de toekomst na te denken over een naamsverandering die past bij de ontwikkelingen binnen de PKN.

De opbouw van de gemeenteleden vertoont een vergijzing. Er is weinig nieuwbouw, en er zijn weinig voorzieningen. Aanwas door geboorte is minimaal. Dit is een voortdurende zorg en punt van aandacht.

De combinatiegemeente is onderdeel van de classis Zierikzee. Naast de Kerkbode die meestal twee-wekelijks verschijnt met het nieuws van de kerken op Schouwen-Duiveland, is er een maandbrief met actuele informatie.

Op zondag is er om 10.00 uur dienst, tenzij om bijzondere redenen een andere aanvangstijd is.

De kerkdiensten vinden afwisselend plaats in de kerk van Dreischor of Noordgouwe.

Na elke dienst is er tijd om elkaar te ontmoeten bij de koffie. In de praktijk betekent dit een belangrijk moment om elkaar te spreken en fungeert het ook als plek van ontmoeten en verwelkomen van gasten die in ons midden zijn.

Kerk op weg naar 2025

Op moment van dit schrijven is er een landelijk stuk verschenen van de PKN onder de titel: waar een *woord is, is een weg*.

Een leven zonder kerk zal er niet zijn, de kerk is een gave van God en niet begonnen als een menselijk project. Wel ligt er de uitdaging om telkens het stof van de kerk af te blazen of te laten blazen, om back tot basic te gaan.

Waarom zou er een kerk moeten zijn?

1. Omdat ik er woorden hoor die ik nergens anders hoor het nieuws van God.
2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus naam en voor elkaar willen instaan.
3. De kerk helpt mij te begrijpen wat een goed leven is. Wat moet ik doen, waar me voor inzetten ?

De context van de kerk is erg aan het veranderen, want onze maatschappij verandert.

Hoe ziet onze wereld er anno 2016 uit?

Zonder uitputtend te zijn zou je deze vijf kenmerken kunnen noemen : (kort benoemd)

- In een seculiere samenleving is geloof niet verdwenen, maar een optie geworden naast andere mogelijkheden.
- In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de individuele keuze die mensen maken.
- We leven in een netwerksamenleving. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en zelfredzaamheid. Er kan makkelijk een tweedeling ontstaan.
- De relatie met de wereld en elkaar verloopt steeds meer digitaal.
- Er is sprake van toenemende globalisering.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kerk en speciaal voor ons als Dreischor/Noordgouwe?

In een seculiere wereld worden we uitgedaagd om vrijmoedig te spreken over God. Misschien dat we soms zelf onzeker zijn over eigen geloof en relevantie, maar we zullen er nadrukkelijk mee aan de slag moeten. Hoe kunnen we in contact komen als kerk met anderen en in gesprek komen over wat ons raakt ? Hoe geven we als christen persoonlijk dit gesprek vorm en helpen we elkaar daarbij ? Structuren als kerk-in-het –dorp liggen er zeker . Misschien nog meer inspelen op wat leeft bij mensen zelf en een laagdrempelig aanbod (vgl. Kloosterwelle). En ons op deze manier ‘aanbieden’ als keuzemogelijkheid.

Een cultuur van individuele keuzes daagt ons uit om een plaats te zijn waar persoonlijke ontwikkeling en ieders talent wordt gewaardeerd. Tegelijk betekent elke keuze ook een keuze voor een leven met God en met elkaar. Hoe kunnen we nog meer ieders talent een plek geven ? We zijn er al druk mee bezig in het overdragen van taken van de kerkenraad.

In een netwerksamenleving zullen we moeten proberen te laten zien dat binding aan de kerk niet tijdelijk is, maar dat trouw aan elkaar ook een belangrijke zorg is voor de kerk. Als kerk ook proberen aan te haken bij bestaande netwerken, zoals de school op Dreischor

De digitale revolutie vraagt om allerlei manieren van communiceren. We zijn ook hier steeds meer mee bezig..... Daarbij blijft lijfelijke ontmoeting een onmisbaar element van de kerk.

DE kerk is wereldwijd en oecumenisch. Er zijn veel migranten in onze maatschappij die kerklid zijn.

Onze taak is om ook hen een plaats te bieden.

Uiteraard zijn we de enige kerk die tegen dit soort vragen aanloopt. Kunnen we hierin advies vragen van andere gemeenten? De PKN kerk op de de Beuze in Zierikzee heeft bijvoorbeeld een uitgebreid jeugdbeleid.

Agenda ...

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het vitaal houden van onze kerk ? De kerk staat of valt met het geloof in God en in de Heer Jezus Christus. Dat geloof is het geheim van de kerk. Hoe kunnen we onbevangen en ontvankelijk de rijkdom van de traditie opnieuw tot spreken brengen ? We geloven niet allemaal op dezelfde manier, maar hebben elkaar wel nodig om de bevrijdende kracht van het evangelie te ervaren.

Hoe dragen we het geloof over aan kinderen ? In onze gemeente is dat een grote zorg en kan waarschijnlijk eerst de vraag naar hoe we jonge ouders kunnen benaderen aan bod komen. Hoe doen we dat ? En hoe bereiken we jongvolwassenen?

Hoe gaan we het gesprek aan met tijdgenoten, anders-gelovigen, zin-zoekers en spirituelen ? De koffie na de kerk is een prima plek en ook de concerten zouden wellicht een invalshoek bieden ? Laagdrempelige activiteiten ? Film misschien (werkt erg goed is mijn ervaring , maar kost energie) of een lezing ? Misschien samen met de dorpsraden ?? Huiskringen bij mensen thuis? In plaats van een bijbelkring in een van de kerken een avond bij mensen thuis waarbij het geloof centraal staat.

De kerk is ook diakonale gemeenschap. Voor elkaar en voor anderen. In onze tijd weer relevant door terugtrekkende overheid. We kunnen niet alles doen, zullen keuzes moeten maken. Hoe gaan we dat doen ? In onze vergrijzende gemeente zitten ook met een groot aantal leden die niet meer in staat zijn om

(regelmatig) naar de diensten te komen. Komt de kerk naar deze mensen toe? En dan niet alleen in de vorm van de 'bezoekdames', maar een eenvoudige 'dienst' bij mensen thuis? Een huiskamerkerkdienst?

Samenkomen rond het Woord van God helpt je om zicht te krijgen op het goede leven. Wat is dat en hoe neem je del of geef je vorm daaraan? Hoe gaan we met elkaar en deze wereld om? ER zijn nogal wat belangrijke thema's op dit moment: de migratiestroom, geweld, klimaat Dit zijn wellicht ook onderwerpen die terug kunnen komen in gemeenteavonden/huiskringen.

Tenslotte, onze agenda zal ook een oecumenische moeten zijn.... Houdt oecumenisch ook in dat we als kerk contact zoeken met niet-Christenen? Bijvoorbeeld een moment waarin de Islam centraal staat?

Over de organisatie van de PKN is verder erg veel te zeggen. Voor de landelijke kerk geldt denk ik, ook wat voor de lokale kerk geldt: transparant, eenvoudig en met ruimte in de organisatie om creatieve of plaatselijke oplossingen vorm te geven.

WIE ZIJN WE EN WAT WILLEN WE ??

De kerkelijke gemeente Dreischor/Noordgouwe is een gemeente in het brede midden van de PKN. De meeste van onze leden komen uit wat destijds de hervormde kerk of de gereformeerde kerk (synodaal) was. Later zijn deze beide kerken onder SOW –noemer samen gegaan en nog weer later gezamenlijk onder het dak van de PKN gekomen. Dat neemt niet weg dat er aan beide zijden wat mensen zijn die zich dus ofwel uit wat strenger en confessioneler achtergrond komen en een aantal die wat meer vooruitstrevend (zonder vrijzinnig te zijn) stammen. Ook zijn er mensen uit de RK .kerk die zich thuis voelen en de dienst bezoeken of gast-lid zijn. Bij het invullen van het preekrooster wordt er met diverse achtergronden van mensen zoveel mogelijk rekening gehouden en ook binnen de liturgie zoals we die gebruiken is er veel ruimte om naar eigen inzicht van de voorganger liederen en liturgische teksten

in te voegen. Het gesprek met elkaar proberen we gaande te houden tijdens speciaal georganiseerde gemeenteavonden en gespreksgroepen en belangrijk voor het contact is het wekelijkse koffie drinken na de dienst.

De gemeente Dreischor/Noordgouwe is een kleine, maar actieve groep mensen met een open oor en oog voor elkaar en voor de buitenwereld ver weg en dichtbij.

Er zijn verschillen in komaf en daarmee ook in geloofsbeleving, maar ondanks die verschillen is er een grote verbondenheid met elkaar. Men leeft met elkaar mee, zonder dat er groepsvorming ontstaat. De kring blijft open en gasten worden hartelijk verwelkomd.

Men is over het algemeen open en nieuwsgierig, ook als het gaat om muziek in de dienst of het aanleren van nieuwe liederen. Wel moet dit laatste zorgvuldig gebeuren, in overleg met de organist en bij voorkeur met een zanggroepje die van tevoren wat instudeert. Het laatste is wel ad hoc, maar toch redelijk vaak al gebeurd en smaakt naar meer. Over de vraag en aanschaf van het NLB wordt de gemeente binnenkort gehoord.

De gemeente probeert haar taken zo goed mogelijk in te vullen : Beheer, bestuur, pastoraat, diakonaat , liturgie en viering.

We willen graag een open kerk zijn in beide dorpen en als het mogelijk is ook de beide kerken "open" houden. Hoelang dat nog zal lukken houdt ons van tijd tot tijd bezig uiteraard. Maar we willen ook niet vooruit lopen... maar vooral proberen te doen wat er nu te doen staat en in geloof en vertrouwen gemeente-zijn.

- Onze taken (pastoraat, diakonaat, liturgie, liturgie en toerusting) zo goed mogelijk doen zonder ons te laten bepalen door het aantal mensen dat deelneemt.
- We willen in verbondenheid de diensten vieren zonder daarin te kort te doen aan de verscheidenheid van beleving, die er ook is.
- We willen een kerk van het dorp zijn en nauw samenwerken met de dorpsraden van beide kernen
- We willen graag wat meer jongeren dan tot nu toe betrekken bij onze kerk en ook de kinderen een plek geven, die aantrekkelijk is voor jonge ouders.
- We willen graag nieuwe mensen welkom heten en een uitnodigende kerk zijn

- We willen proberen samen met de stichting vrienden van beide kerken en de stichting kamermuziek Schouwen-Duiveland , onze kerken open zetten voor culturele en muzikale activiteiten.

KANSEN

We beschikken over prachtige kerkgebouwen en een culturele en muzikale invulling is voor velen een vreugde. Vraagt veel inzet van vrijwilligers.

De lijnen zijn door de betrekkelijk kleine gemeente kort en alles blijft overzichtelijk. Mensen uit de dorpen kennen elkaar . Naar het andere drop toe blijkt dat minder aanwezig dan soms wordt verondersteld.

Er is veel inzet van veel vrijwilligers

Er is bij velen een grote trouw aan de kerk te vinden.

Mensen zijn over het algemeen vriendelijk en buitenstaanders voelen zich gauw welkom.

In Dreischor wordt godsdienstonderwijs gegeven op de openbare school en is er dus een ingang voor de kerk (een kleine, maar toch...)

In Noordgouwe bestaat de zondagsschool en zijn er op die wijze ook wat contacten met jonge ouders. Binnen de gemeente zijn mensen met een rooms-katholieke achtergrond gast lid of voelen anderen zich makkelijk thuis . De oecumene is in die zin niet zo ver weg. Dat bewijst ook de dienst van Eenheid binnen de kerken in januari.

BEDREIGINGEN

Er vindt een vergrijzing plaats, die doorzet. Ook omdat er geen of heel weinig nieuwbouw wordt gepleegd . Vrijwilligers komen een organisatie binnen, die heel wat vraagt aan inzet en doorzicht.

Het christelijk geloof is niet meer vanzelfsprekend. Maar misschien is het laatste ook een kans..... ligt aan hoe we ermee gaan.

(zie agenda)