

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen,
alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Psalm 42:2

Liturgie

voor de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van

Grietje van der Wekken- den Boer

~ Gré ~

sinds 21 november 2021 weduwe van Adriaan van der Wekken

14 mei 1937 - 10 juli 2025

in de Driekoningenkerk, Ring 1 te Noordgouwe
zaterdag 19 juli om 10.00 uur

Voorganger:
Wijkouderling:
Organist:

ds. M.C. Schreur (Herv.Gem. Ouddorp)
br. W. Stoutjesdijk (Herv.Gem. Sirjansland)
Leander van den Bos

Inleidend orgelspel naar aanleiding van Psalm 132 : 12

*“Wat vijand tegen hem zich kant’, Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand,
Zal hem bekleën met schaamt’ en schand’; Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ‘t hoofd van Davids groten Zoon.”*

Kort openingswoord (voorlezen van de rouwkaart)

Samenzang Psalm 81 : 12

Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt,
Mild en overvloedig.

Gebed

Schriftlezingen Psalm 42 en Romeinen 5 : 1 - 5

¹ Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.

² Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, also schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

³ Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

⁴ Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij de hele dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

⁵ Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik gewend was heen te gaan met de menigte, en met hen optrok naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte.

⁶ Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

⁷ O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik aan U uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.

⁸ De afgrond roept tot den afgrond, bij het gebruik van Uw waterkolken; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan.

⁹ Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en ‘s nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.

¹⁰ Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, vanwege de onderdrukking van de vijand?

¹¹ Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijders, als zij de hele dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

¹² Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de volkomen Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.

Romeinen 5

¹ Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

² Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

³ En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,

⁴ en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

⁵ En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Samenzang Psalm 141 : 1 en 2

1 'k Roep, HEER, in angst tot U gevloeden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.

2 Mijn beê, met opgeheven handen,
Klimm' voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht,
Als offers, die des avonds branden.

Meditatie

Samenzang Psalm 42 : 1 en 5

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhoegen?

5 Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed en voorbede

Samenzang Psalm 43 : 4 en 5

- 4 Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
mij eindeloos verheugt.
- 5 Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.

Dankwoord

Mededelingen uitvaartbegeleider

Bij het uitdragen klinkt orgelspel naar aanleiding van het lied: 'Daar ruist langs de wolken'.

*Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij kent gij die Naam nog niet
Die Naam draagt mijn Heiland mijn lust en mijn lied.*

Op de begraafplaats zingen we samen Psalm 68:2:

- 2 Maar 't vrome volk, in U verheugd, Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen; Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan; Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren; Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt; Zijn naam is HEER der heren.

Slotwoord door predikant

Laatste mededelingen door uitvaartbegeleider